

One of us – Joan Osborne

If God had a name
What would it be,
and would you call it to his face
If you were faced with him
and all his glory
What would you ask
if you had just one question?

Yeah, yeah- God is great
Yeah, yeah- God is good
Yeah, yeah- Yeah (x3)

What if God was one us
Just a slob like one of us
Just a stranger on a bus, trying to make
his way home..

If God had a face
What would it look like
and would you want to see
If seeing meant that you would have to
believe
In things like heaven and in Jesus and
the Saints, and all the Prophets and..

Yeah, yeah- God is great
Yeah, yeah- God is good
Yeah, yeah- Yeah (x3)

What if God was one of us
Just a slob like one of us
Just a stranger on a bus, trying to make
his way home

Trying to make his way home
Back up to heaven all alone..
Nobody callin' on the phone
'Cept for the Pope maybe in Rome...

Yeah, yeah- God is great
Yeah, yeah- God is good
Yeah, yeah- Yeah (x3)

Trying to make his way home
Like a holy Rolling Stone
Back up to heaven all alone
Just trying to make his way home
Nobody callin' on the phone
'Cept for the Pope maybe in Rome

Als God een naam zou hebben
Wat zou die dan zijn,
en zou je hem in zijn gezicht zo noemen
Als je met hem en al zijn roem
geconfronteerd zou worden
Wat zou je hem vragen
als je één vraag mocht stellen

Yeah, yeah-God is geweldig
Yeah, yeah-God is goed
Yeah, yeah-yeah

Wat als God één van ons was
Gewoon iemand zoals jij en ik
Gewoon een vreemdeling in de bus, die
probeert thuis te komen

Als God een gezicht had
Hoe zou hij er dan uitzien
en zou jij willen zien
Of als zien zou betekenen dat je moest
geloven
In dingen zoals de hemel en Jezus en de
heiligen en alle profeten en...

Yeah, yeah-God is geweldig
Yeah, yeah-God is goed
Yeah, yeah-yeah

Wat als God één van ons was
Gewoon iemand zoals jij en ik
Gewoon een vreemdeling in de bus, die
probeert thuis te komen

Die probeert thuis te komen
Helemaal alleen terug naar de hemel
Niemand die belt
Behalve de Paus misschien vanuit Rome

Yeah, yeah-God is geweldig
Yeah, yeah-God is goed
Yeah, yeah-yeah

Die probeert thuis te komen
Zoals een heilige zwerfkei
Helemaal alleen terug naar de hemel
Gewoon probeert thuis te komen
Niemand die belt
Behalve de Paus misschien vanuit Rome