

Er kwam een melaatse op Jezus af, die
om hulp vroeg.

Hij viel op zijn knieën en zei:
'Als U wilt, kunt U me rein maken.'

Diep ontroerd stak Hij zijn hand uit en
raakte hem aan. 'Ik wil het, word rein',
zei Hij. Meteen verdween zijn
melaatsheid, en hij werd rein.

Hij stuurde hem meteen weg,
met de woorden:
'Zorg dat u er met niemand over praat'

Maar eenmaal vertrokken, begon hij
volop te verkondigen en dit verhaal rond
te vertellen, zodat Jezus niet meer
openlijk in een stad kon komen, maar
buiten bleef op eenzame plaatsen.

En ze kwamen overal vandaan naar
Hem toe.

Mc 1, 40 e.v.