

BRUCE ALMIGHTY – Bijlage I: verhaaltje

Waarom dit verhaaltje? Het is de bedoeling dat de jongeren geraakt worden. Dat ze voelen dat het leven niet altijd even eenvoudig lijkt en dat ze keuzes moeten maken...

Welke plannen zou ik maken?

Als ik God was dan zou ik wel erg goed moeten plannen, dan had ik drukke dagen voor de boeg. Ik zou geen tijd hebben om uit te slapen, want een dag is kort en God heeft een volle agenda.

Als ik God was, dan zou ik een vlinder zijn in het park om te landen op de schouder van die oude dame, die steeds eenzaam op hetzelfde bankje zit en we zouden samen naar de spelende kinderen kijken.

Als ik God was, dan zou ik het laten regenen in droge gebieden. Planten en bomen zouden groeien en kinderen zouden heerlijk sappige vruchten kunnen plukken. En hun zakken, manden, dozen en monden ermee vullen.

Als ik God was, dan zou ik stiekem de beste bakkers van de wereld aan het werk zetten om de lekkerste chocoladetaart ter wereld te bakken en die zo groot maken dat ik er voor de rest van mijn leven samen met alle mensen die ik graag zie elke dag een stukje van zou kunnen eten.

Als ik God was, dan zou ik wetenschappers zo slim maken dat ze remedies vonden voor alle ziektes en zo alle zieke mensen konden genezen.

Als ik God was, dan zou ik Cupido onder de arm nemen en samen mensen bestoken met pijlen om hen heerlijk verliefd te laten worden.

Als ik God was en ik had een lange, drukke dag achter de rug dan zou ik alle wolken op een donzig hoopje bij elkaar vegen en me er van meters hoog in laten vallen. Dan zou ik geen schapen tellen, maar chocoladerepen en dan zou ik heerlijk zalig in slaap dommelen...

En 's ochtends wakker worden in mijn eigen bed.