

CREDOQUIZ - Bijlage I: Quizvragen Ronde I

1) Wat betekent het woord 'amen'?

- a) Dank je
- b) Mooi
- c) Ja, zeker**

Amen is een Hebreeuws woord. Het wordt zowel in het christendom, als in de islam en het jodendom gebruikt aan het einde van een gebed of zegening, als een soort bekrachtiging of bevestiging van wat er gezegd is.

2) Jezus wordt ook Christus genoemd. Wat is de betekenis van het woord Christus?

- a) Gekruisigde
- b) Gezalfde**
- c) Gewoon zijn familienaam

Christus of 'Messias' betekent gezalfde. In het Oude Testament werden koningen gezalfd met olie, zoals bijvoorbeeld koning David. Jezus noemen we Christus, of gezalfde, omdat God Hem heeft gezalfd met Heilige Geest.

3) Hoeveel dagen na zijn dood is Jezus verrezen?

- a) 1
- b) 2
- c) 3**

Christenen belijden dat Jezus op de derde dag is opgestaan uit de doden. Op Goede Vrijdag stierf Hij, op Pasen is Hij verrezen. De 'derde dag' heeft ook een symbolische betekenis, verwijzend naar de voorspellingen van de profeten uit het Oude Testament: na drie dagen was er geen leven meer mogelijk en was duidelijk dat 'dood' dood was; alleen God zou dan nog nieuw leven kunnen geven.

4) Wie wordt bedoeld met de Heilige Drievuldigheid?

- a) God, Jezus, Maria
- b) Vader, Zoon, Geest**
- c) Jezus, Maria, Jozef

De God waarin christenen geloven, heeft zich laten kennen als Vader, Zoon en Geest. En toch geloven we in één God... Een groot mysterie! Toch is het zo dat Jezus God heeft laten kennen. Pas als je onze wiskundige logica loslaat, krijgt het betekenis: we zijn immers gedoopt "in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest". Als we een kruisteken maken, plaatsen we ons ook in die gemeenschap van God zelf.

5) Wie geeft een bijzondere kracht voor het verspreiden van het geloof?

- a) De Vader
- b) De Zoon
- c) De Geest**

Met Pinksteren vieren we dat de Geest ons gegeven is. Hij is het die ons, net als de apostelen toen, de kracht kan geven om over het geloof te spreken, het is de Geest die ons be-geestert!

6) Het credo, de geloofsbelijdenis die we in de eucharistie belijden is een gezamenlijke geloofsbelijdenis van

- a) Katholieken, protestanten & joden
- b) Katholieken, orthodoxen & joden
- c) Katholieken, orthodoxen & protestanten**

De geloofsbelijdenis of het credo (Latijn voor 'ik geloof') is een geloofsbelijdenis van alle christenen. De tekst

van de geloofsbelijdenis is al zeer oud. Hij werd in de huidige vorm gegoten in de vierde eeuw. Toch wordt er nog aan deze tekst vastgehouden omdat deze 12 artikelen zowel door de protestanten, als door de orthodoxen en de katholieken wordt beleden.

7) Wat is de Heilige Katholieke Kerk?

- a) Jezus en zijn apostelen
- b) de gemeenschap van alle gelovigen, het hele volk van God, van jij en ik tot en met de paus**
- c) iedereen die gewijd is, de diakens, de priesters, de bisschoppen en de paus

De Kerk zijn wij allemaal! Net zoals het hele volk van Israël in het Oude Testament, Gods volk was, zijn wij nu het volk van God. Alle mensen die gedoopt zijn, vormen samen de Kerk. De Kerk wordt heilig genoemd, niet omdat we allemaal braaf en goed zouden zijn, maar omdat God ons zijn heiligheid doorgeeft. Het is ook een katholieke Kerk. Katholiek komt van het Grieks en betekent iedereen (de hele wereld), wat wil zeggen dat er in de Kerk plaats is voor iedereen, hoe verschillend we soms ook zijn, met de hoop ook dat alle mensen samen als één volk in verbondenheid zouden kunnen leven.

8) Wat wordt bedoeld met de onbevleete ontvangenis van Maria?

- a) Maria die als maagd moeder werd
- b) Maria die geen erfzonde heeft gekend**
- c) Maria die nooit getwijfeld heeft aan God

Maria moest zonder zonde zijn, omdat we geloven dat Jezus zonder zonde was. Vroeger dacht men dat de erfzonde overgedragen werd via de moeder. Vandaag interpreteert men de erfzonde meer als de menselijke tekortkoming in liefde tot God en tot elkaar. Maar daar was Jezus dus vrij van!

9) Voor christenen is Jezus

- a) God
- b) Mens
- c) God en mens**

Jezus was helemaal mens zoals wij, en geen enkele menselijke ervaring was hem vreemd: groeien en leren, blij zijn en verdrietig, enthousiast en angstig. Zelfs pijn en lijden zoals wij die kennen. En toch hebben mensen ervaren hoe in Jezus God zelf in hun midden is komen wonen. Als Zoon van God bracht hij zijn Vader te midden van de mensen. Jezus is God én mens: nog zo'n mysterie...

10) Hoe vaak komt de Godsnaam JaHWeH voor in de Bijbel?

- a) 862
- b) 2689
- c) 6828**

Doorheen de geschiedenis is er heel wat discussie geweest over de juiste uitspraak van deze Godsnaam. Het oud Hebreeuws kent geen klinkers, waardoor er enkel 4 medeklinkers staan. Omdat de joden de godsnaam niet uitspreken, lezen zij waar het vierletterwoord JHWH staat, 'Adonai', wat Heer betekent. Christenen spreken soms wel over Jahweh, terwijl de getuigen van Jehovah hun naam te danken hebben aan het toevoegen van andere klinkers....