

Omschrijvingen engelen

<p>DE ENGEL VAN ONTSPANNING:</p> <p>Iemand die je helpt je gespannen spieren los te laten en zegt dat je niet in alles even goed hoeft te zijn.</p>	<p>DE ENGEL VAN DE WIJSHEID:</p> <p>Iemand die al eens onverwacht met een goede gedachte afkomt waarmee je iets beter gaat begrijpen of ziet wat echt belangrijk is.</p>
<p>DE ENGEL VAN DE DAPPERHEID:</p> <p>Iemand die je bijstaat als de tegenwind je om de oren blaast en je wil wegvluchten van ruzies en tegenslagen.</p>	<p>DE ENGEL VAN DE GLIMLACH:</p> <p>Iemand die je helpt anderen te begrijpen en die anderen ondanks een slecht humeur tot een glimlach kan bewegen.</p>
<p>DE ENGEL VAN DE GASTVRIJHEID:</p> <p>Iemand bij wie je je thuis voelt, waar je zonder angst jezelf mag zijn.</p>	<p>DE ENGEL VAN DE HOOP:</p> <p>Iemand die inspanningen doet om een betere wereld rondom zich tot stand te brengen, in zijn familie, in de plus-sersgroep, in de school.</p>
<p>DE ENGEL VAN HET LICHT:</p> <p>Iemand die ervoor zorgt dat je je goed voelt en die je in een betere stemming probeert te brengen.</p>	<p>DE ENGEL VAN DE VERDRAAGZAAMHEID:</p> <p>Iemand die je helpt om niet onmiddellijk het slechte van anderen te zien maar die anderen de tijd en ruimte geeft om zichzelf te tonen zoals ze echt zijn.</p>