

de orde der



cisterziensers

de orde der



benedictijnen

de orde der



kartuizers

de orde der



norbertijnen

de orde der



val I ombrosi anen

de orde der



silvestrijnen

Dit boekje zal jullie leidraad zijn tijdens het spel. Het eerste deel bestaat uit een beschrijving van de plaatsen waar jullie naartoe moeten om de zeven werken van barmhartigheid uit te voeren. Het tweede deel dient om de oplossingen van de proeven neer te schrijven.

De plaatsen hebben een nummer gekregen, maar dit wil niet zeggen dat ze per se in die volgorde moeten aangedaan worden. Plaats 7 moeten jullie wel als laatste doen. Op één van deze foto's staat een bank omcirkeld. Hier bevindt de vreemdeling zich vanaf 22u. De andere personen sluiten op dat moment. Om 22u15 zet de vreemdeling een muts op, en moet er iemand van jullie groep zo snel mogelijk tot bij hem proberen te komen. Hierna is het spel gedaan, en moet ook de rest zich naar daar begeven.

DEEL 1: PLAATSBESCHRIJVINGEN

Plaats 1

Plaats 1 is zichtbaar op volgende foto's:



Plaats 2

Plaats 2 voldoet aan volgende omschrijving uit de Van Dale:

(de ~ (v.), ~en) klooster met een abt of abdis als onafhankelijke bestuurder

Plaats 3

Matteüs 6:12: De vergeving van de armen

Deze bede verschilt van de andere bedes uit het Onze Vader. Het is niet alleen een gebed tot God, maar spreekt ook over wat wijzelf doen: “zoals ook wij hebben vergeven”, of “zoals ook wij vergeven”. De eerste variant heeft de voorkeur van de bijbelgeleerden, maar de tweede wordt het meest gebruikt.

Wie deze bede uitspreekt “stelt zichzelf, als ik het zo mag zeggen, tot een deugdzaam voorbeeld voor God, en roept Hem, die ver verheven is boven elke imitatie, op om hem na te doen,” stelt de heilige Maximus de Belijder, niet zonder verbazing, in zijn commentaar uit de 7e eeuw. Maar wie is er zo zeker van dat hij in zijn vergeving tot het uiterste is gegaan, dat hij God kan vragen om hetzelfde te doen? Elders benadrukt de Bijbel juist dat de vergeving die wij ontvangen, voorafgaat aan de vergeving die wij zelf schenken: “Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven” (Kol. 3:13). De enorme liefde waarmee God ons overstelt, kan naar anderen toe uitvloeien, doordat wij op onze beurt vergeving schenken.

Waarom is de volgorde in het Onze Vader dan: eerst wij, dan God? We moeten die woorden letterlijk opvatten: ‘schulden vergeven’ betekent jezelf armer maken. Als het gaat over kwijtschelden van schulden, betekent vergeving allereerst een verlies.

In de brief aan de Kolossenzen wordt vergeving aangeduid met een woord dat een overvloedige en onvoorwaardelijke gave beschrijft: “de Heer heeft u genade geschonken”. Het woord dat Jezus meestal gebruikt voor vergeven is eigenlijk nogal banaal. Het betekent ‘laten’, zoals wanneer je zegt: “laat maar zitten”, of “laat maar gaan”. Met “Vergeef ons onze schulden”, vragen wij aan God om de schulden die ons terneerdrukken, ‘te laten gaan’ en ons zo ‘vrij te laten’. En waarom eens niet naar de Sint-Gangulfuskerk gaan? Als armen, die daadwerkelijk niets hebben om te geven, smeken wij God om niets van ons terug te vragen.

Wij zijn niet in staat om onszelf te bevrijden van het kwaad dat ons in het verleden werd aangedaan. Ook in die zin zijn wij arm: wij kunnen de soms heftige pijn van het leed dat wij ondergingen niet zomaar doen verdwijnen.

Als wij bidden: “zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was”, betekent dat niet dat wij trots zeggen: “Kijk eens, God, hoe gul ik vergeving heb geschonken”. Het betekent alleen dat wij naar God komen als een arme die er vanaf ziet om zijn rechten te doen gelden. Soms houden wij namelijk in het geheim een lijstje bij van alles wat ons is aangedaan, zodat we, als het ons uitkomt, onze rechten op een schadevergoeding kunnen doen gelden. Zo’n ‘boekhouding’ lijkt ons misschien zekerheid te bieden, maar in werkelijkheid raken wij er alleen maar door verlamd. Om echt vrij te worden, moeten wij alles loslaten dat ons alleen maar verdriet kan opleveren.

Plaats 4

Plaats 4 vind je door het oplossen van deze rebus:



Plaats 5

Plaats 5 voldoet aan volgende omschrijving: Hoewel zijn bewoners genieten van de eeuwige rust, wordt die vaak verstoord door de sirenes van uitrukkende brandweerwagens.

Plaats 6

Voor plaats 6 volg je de plaatsbeschrijving van Jommeke en zijn vrienden:



Plaats 7

Plaats 7 is zichtbaar op volgende foto's:



DEEL 2: OPLOSSINGEN

De naakten kleden

Aantal kledingstukken:

De doden begraven

Nummer:

De zieken genezen

- 1) 2) 3) 4) 5)
6) 7) 8) 9)

De hongerigen spijzen

Gewicht:

De dorstigen laven

- a) b) c)

De gevangenen bevrijden

Het kruispunt van de en de
..... (vul hier 2 straten in!).

De vreemden herbergen

Plaats: