

HET GEZICHT VAN DIENSTBAARHEID - Bijlage 2: Tekst Kyrie - Mr. Mister

Kyrie - Mr. Mister

The wind blows hard against this mountainside
Across the sea into my soul
It reaches into where I cannot hide
Setting my feet upon the road

My heart is old it holds my memories
My baby burns a gemlike flame
Somewhere between the soul and soft machine
Is where I find myself again

Kyrie Eleison
Down the road that I must travel
Kyrie Eleison
Through the darkness of the night
Kyrie Eleison
Where I'm going will you follow
Kyrie Eleison
On a highway in the light

When I was young I thought of growing old
Of what my life would mean to me
Would I have followed down my chosen road
Or only wished what I could be

De wind waait hard tegen de bergkant
Over de zee tot in mijn ziel
Hij reikt tot waar ik mij niet kan verstoppen
En zet mijn voeten op (de) weg

Mijn hart is oud en houdt mijn herinneringen vast
Mijn schat gloeit als een juweelachtige vlam
Ergens tussen de ziel en het zachte lichaam
Is waar ik mezelf weer vind

Kyrie Eleison
Op de weg die ik moet afleggen
Kyrie Eleison
Tijdens de duisternis van de nacht
Kyrie Eleison
Waar ik ga daar zul jij volgen
Kyrie Eleison
Op een snelweg naar het licht

Toen ik jong was dacht ik aan oud worden
Aan wat mijn leven voor mij zou betekenen
Of ik mijn gekozen weg gevolgd zou zijn
Of enkel wenste wat ik kon zijn