

CHIRO IS GEEN EILAND

Niet alleen de leden en de leiding van de Chiro voelen zich betrokken bij het reilen en zeilen van de groep. Een verassend aantal mensen volgt geïnteresseerd de gang van zaken van op afstand. Dat is zeker het geval bij de meeste ouders van de leden van de groep, en bij de kookploegen of de oud-leiding die 's zomers mee op bivak gaan. Al die mensen maken op hun beurt weer deel uit van andere organisaties. Ze zijn bijvoorbeeld lid van de plaatselijke werkgroep voor de 11.11.11-actie. Sommigen staan in het gemeentelijk onderwijs. Anderen engageren zich dan weer in de parochie, of zijn politiek actief.

Die wirwar van contacten maakt het Chiroleven vaak ongezien sterk. "Netwerk", noemen we dat kluwen. Dat netwerk kun je zien als een Chirofamilie. Die Chirofamilie vraagt heel wat aandacht en soms is het zelfs zo dat de familieleden hulp nodig hebben. Ze hopen dat ze kunnen rekenen op de Chiro. En familie wil zo nu en dan ook eens zeggen wat ze ervan denken.

Er is geen enkele familie, ook de Chirofamilie niet, waar het windstil is. Soms wil je je netwerkpartners het liefst negeren of er eens goed tegen roepen. Verheerlijken en doodknuffelen kan ook. Wie dat netwerk goed verzorgt, zal zien dat je familie ook heel wat voor jou overheeft en onverwachts een grote steun kan zijn als het even moeilijk gaat. En dat verzorgen hoeft niet altijd veel energie te kosten. Een lieve lach of een welgemeende "bedankt" kunnen al wonderen doen. Dat je daarom blindelings in moet gaan op alle vragen die op je groep afkomen, is natuurlijk nonsens. Overweeg telkens goed wat jouw

groep en leidingsploeg aankan. Je eerste taak als groep is aan Chiro doen en daar mogen driehonderd opdienbeurten en een 11.11.11-actie niets aan veranderen.

WIE MAAKT NU DEEL UIT VAN DAT NETWERK?

Ouders

De ouders van de leden wonen meestal in de buurt van de Chirolokalen. Zij zijn het belangrijkste uithangbord van je groep, zowel in goede als in minder goede tijden. Het zijn de ouders die hun kinderen aan de leiding toevertrouwen, die mondelinge reclame maken bij andere ouders, die naar een eetfestijn komen of die eens naar het zwembad rijden. Zonder ouders zijn er geen kinderen én geen Chiro. Zonder het vertrouwen van de ouders is er ook geen steun voor de leiding en is het dus moeilijk werken.

Chiroleiding zorgt bijna wekelijks voor een leuke namiddag voor kinderen. Heel wat ouders schatten dat naar waarde en doen al eens graag een inspanning als de groep wat hulp of steun kan gebruiken. Ze helpen zo niet alleen je groep, financieel of praktisch, maar het zijn voor hen ook ideale momenten om wat beter kennis te maken met de leiding en om hun kinderen in actie te zien.

In sommige groepen kunnen ouders ook op een meer formele manier de groep helpen. Er zijn vzw's die lokalen helpen beheren en uitbaten, er zijn oudercomités die meehelpen aan fondsenwervingen en die bijvoorbeeld de band met de parochie onderhouden.

Oud-leiding

Sommige Chirogroepen hebben een oud-leidingswerking, andere dan weer niet. Of er nu een expliciete oud-leidingswerking is of niet, oud-leiding zal altijd op de één of andere manier verbonden blijven met hun groep. Soms zijn zij een grote hulp, soms is het ook vervelend dat ze zich blijven moeien met bepaalde dingen die je liever zelf zou oplossen.

Oud-leidingswerkingen zorgen ervoor dat leidingsploegen van vroeger elkaar nog altijd zien en dat ze 'hun' groep nog altijd kunnen helpen. Zo kun je hun mening vragen bij belangrijke beslissingen. Oud-leiding kun je inschakelen voor

hulp bij eetavonden, je kunt hen vragen om een grote activiteit in elkaar te steken, je kunt hen contacteren als je met bepaalde vragen zit, om een ontspannende activiteit voor leiding in elkaar te steken of als vervangleiding.

School

De school is in de eerste plaats de plaats waar je leden het grootste deel van hun tijd doorbrengen. Je kunt je dus wel indenken dat de school een belangrijke plaats inneemt in het leven van de kinderen en de jongeren.

De school is ook de uitgelezen plaats om aan ledenwerving te doen. Deel een folder uit in de klassen. Voorzie speelplaatsanimatie, of misschien mag je zelfs een spel spelen in de klassen. Kinderen die in de Chiro zitten, zijn er trots op dat hun leiding eens naar hun school komt. Misschien is dat wel het grote geheim achter schoolwervingen: niet de spelletjes die worden gespeeld op de speelplaats, maar het feit dat de kinderen andere kinderen over hun Chiro-ervaringen vertellen.

Heel wat Chirogroepen gebruiken lokalen of terreinen van een school. Een goede band met de school is dan ook on-

ontbeerlijk. Maar de school kan ook in andere gevallen nuttig zijn voor je groep: om materiaal te lenen of om de schoolbus te gebruiken, bijvoorbeeld. Sommige leerkrachten zijn zelf leid(st)er.

De leerkrachten kunnen een perfecte tussenpersoon zijn tussen de groep en de kinderen. Een leerkracht zou de ouders ervan kunnen overtuigen om hun kinderen naar de Chiro te sturen. Misschien kun je bij die leerkracht eens polsen wat de kinderen van de voorbije werking vonden.

Parochie

Veel Chirogroepen hebben een soort haat-liefdeverhouding met hun parochie. De parochie is vaak een goede steun, want de Chirogroep mag hun lokalen en terreinen (vaak gratis) gebruiken. Anderzijds krijgen Chirogroepen soms kritiek vanuit de parochie: zij begrijpen het jonge Chirovolkje niet altijd. Andere Chirogroepen hebben dan weer een zeer goede relatie met hun parochie en hebben zelfs een proost die veel voor hen betekent.

Een goede viering in elkaar steken is niet altijd gemakkelijk maar iemand van het parochieteam kan zijn of haar ervaring

ter beschikking stellen. Ook voor hulp bij omgaan met het verlies van een Chirolid kunnen ze misschien instaan.

Jeugdraad / jeugddienst

De jeugdraad is een adviesraad, een gemeentelijk adviesorgaan. Het is de officiële spreekbuis van de jongeren bij het gemeentebestuur en omgekeerd. Het is een verzameling jonge mensen die zich bekommeren om wat dat gemeentebestuur allemaal beslist voor kinderen en jongeren. Jongeren kunnen op die manier hun mening over het jeugdbeleid geven. Op de jeugdraad kun je dus mee beslissen over wat er moet komen of moet veranderen voor de jeugd in de gemeente: de inrichting van speelpleintjes, het materiaal in de uitleendienst of subsidies.

Veel gemeenten bieden heel wat praktische diensten aan. Dat kan gaan van vrachtwagens ter beschikking stellen voor bivakvervoer tot onderhoud van lokalen. Veel gemeenten hebben bovendien een uitleendienst waar je gratis of tegen een kleine vergoeding spel- en feestmateriaal kunt ontlenuen.

Als je niet goed weet waarvoor je op je gemeente een beroep kan doen, kun je gerust eens langslipen bij de jeugdconsu-



lent op de jeugddienst.. Hij of zij zal jou ongetwijfeld alles in geuren en kleuren uitleggen.

Andere jeugdbewegingen (VVKSM, KSJ, KAJ, KLJ, FOS, KSA,...) en jeugdverenigingen

Over het muurtje durven kijken, kan positief werken. Vlaanderen heeft het meest uitgebreide jeugdwerknets van de wereld. Het zou dom zijn om hiervan geen gebruik te maken.

Contact met naburige jeugdverenigingen kan handig zijn en kan soms een meerwaarde brengen: samen een activiteit organiseren, materiaal uitwisselen, elkaars activiteiten bezoeken. Gewoon leuk om eens met meer te zijn, een grote activiteit te kunnen organiseren of ma-

teriaal te gebruiken dat je niet elke week ter beschikking hebt. Andere interessante partners zijn de speelpleinen, de kinderclubs, de kinderateliers en de jeugthuizen.

Andere verenigingen

Naast andere jeugdverenigingen zijn er ook een aantal volwassenenverenigingen in je gemeente. Samenwerken met een volwassenenvereniging kan soms handig zijn om bijvoorbeeld meer mensen te bereiken. Via zo'n vereniging kun je misschien zelfs leden werven. Veel volwassenen in verenigingen hebben namelijk ook kinderen. Misschien hoor je een belletje rinkelen (of hoor je het in Keulen donderen) als er wordt gesproken over de

KWB (Katholieke Werknemersbond), de Gezinsbond of de KVLV (Katholieke Vereniging voor Landelijke Vrouwen). Sportclubs maken ook deel uit van het netwerk van een groep. Ongetwijfeld zitten een aantal van jouw leden in een sportclub. Misschien kun je eens op bezoek gaan bij één of andere minder bekende sporttak. Ze ontvangen je met open armen en je hebt er een fijne Chiroactiviteit bij.

Gewest

Samen met enkele groepen uit nabijgelegen gemeenten en steden vormt jouw groep één gewest. De taak van de gewestploeg is groepen ondersteunen waar nodig en hen vormingskansen bieden. Ze doen dat

HOE BOUW IK EEN NETWERK OP? DE ULTIEME FAQ!

Wij zouden met onze Chirogroep graag over een uitgebreid netwerk beschikken. Hoe pakken we dat het beste aan?!

Als je een netwerk wilt opbouwen, richt je je best eerst tot de *mensen die het dichtst bij jouw groep staan*. Meestal gaat dat om mensen die niet tot de Chirogroep zelf behoren, maar er wel een bijzondere band mee hebben: goede vrienden van de leidingsploeg, geëngageerde ouders, enthousiaste oud-leid(st)ers,... Die mensen kunnen namelijk veel meer voor jou betekenen dan louter een vriend, ouder of oud-leid(st)er. Wanneer je dat beseft, is de eerste stap in de richting van een netwerk gezet!

Allemaal goed en wel, maar hoe weten die arme mensen dat wij hen in ons netwerk inlijven?

Met alleen de wetenschap dat je mensen om je heen hebt, kom je niet ver. Je moet je ook *openstellen* naar de buitenwereld. Dat kun je doen door ouders aan te spreken om te helpen bij het schilderen van het speelclublokaal of door vrienden als medewerkers voor ac-

tiviteiten te vragen. Op die manier zorg je ervoor dat die mensen zich *betrokken beginnen te voelen* bij jouw Chirogroep. Ze gaan beseffen dat ze deel uitmaken van een groter geheel; dat ze deel uitmaken van jullie netwerk.

Bij oud-leiding gaat het vaak omgekeerd: zij waren sterk betrokken bij het hele Chirogebeuren en plots niet meer. Aan die mensen laat je het best zien dat ze er nog altijd bij horen. Zo kun je hen een persoonlijke uitnodiging sturen voor het jaarlijkse mossselfestijn of hen inviteren voor de Bonte Avond. De oud-leiding zal dit zéker appreciëren. Wanneer je hen dan vraagt om mee te helpen aan andere activiteiten, komen ze vast en zeker met nog meer plezier helpen.

Goed, we stellen ons open en spreken mensen aan uit onze directe omgeving, maar hoe geraken we verder?

Als je de mensen rond je Chirogroep

iets beter leert kennen, begin je veelal ook over andere zaken te praten dan de Chiro. Op die manier kom je wellicht te weten dat sommige ouders actief zijn in organisaties zoals het oudercomité van een school, een handwerkclub of een sportvereniging. Wanneer je een netwerk wilt uitbouwen, zijn zulke ouders goud waard: ze staan met één voet in jouw Chirogroep en met één voet in een *andere vereniging*. Zij vormen dan ook de geschikte personen om die andere organisaties aan te spreken. Misschien is de handwerkclub wel dolenthousiast als jullie via Lies' mama vragen om zeven oranje mutsen te breien voor de aspi's.

We gaan er dus van uit dat die mensen dat zomaar voor ons willen doen?

Over het algemeen krijgt een Chirogroep heel veel gedaan van andere verenigingen. De woorden "t Is voor de Chiro..." openen vaak honderd deuren en duizend harten!

Toch kan het ook anders lopen. Zo is het

door cursussen te geven (IK), groepsleiding samen te brengen, leiding samen te brengen, ledeninitiatieven te organiseren in samenwerking met plaatselijke leiding, enzovoort. Omdat een gewest dicht bij groepen staat, is het de ideale partner om op zoek te gaan naar opborrelende vragen en problemen, geslaagde initiatieven en nieuwe tendensen. Het spreekt vanzelf dat gewesten dus in de eerste plaats hun groepen leren kennen.

Verbond

Enkele gewesten samen vormen een verbond. De verbondsploeg wil de Chiro in haar verbond sterker maken. Dat gebeurt in de eerste plaats door de gewesten te

ondersteunen en door hen uitwisselings- en vormingskansen te bieden (verbondsraad, Kaderinleidingscursussen,...). Daarnaast organiseren ze ook cursussen voor de leiding (SB) en preleidingsbivakken voor aspi's (Aspitrant, Aspibivak). Op vijf regionale secretariaten houden we opendeur voor al wie van Chiro houdt. Op elk secretariaat staan beroepskrachten en vrijwilligers in voor inhoudelijke, praktische en administratieve ondersteuning. In elke Vlaamse provincie en in Brussel vind je zo'n secretariaat.

Nationaal

Op nationaal niveau houden tientallen vrijwilligers en enkele beroepskrachten zich bezig met publiceren, voortgezette

cursussen organiseren, afdelingsactiviteiten uitwerken, interculturele instrumenten ontwikkelen en nog veel meer. Je vindt er een Dienst Avontuurlijke Activiteiten, een Dienst Artistieke Activiteiten en een Internationale Commissie. Je kunt daar een beroep op doen voor concrete activiteiten. Voor thematische ondersteuning kun je je wenden tot de commissie Jeugdbeleid, de Afdelingscommissies, de Groepsleidingscommissie of de aanspreekpunten voor alcohol en drugs, mensen met een handicap, toegankelijkheid, seksualiteit, kinderrechten of muziek. Elk jaar lanceert de Chiro bovendien een jaarthema, waarvoor telkens heel wat activiteiten aangemaakt worden.

goed mogelijk dat de handwerkclub julie twee maanden later vraagt om te serveren op hun jaarlijkse pannenkoekenfestijn: het principe van "voor wat, hoort wat". En ja, waarom niet? 'Netwerking' verloopt veelal in twee richtingen. Je mag daar best in investeren.

"Investeren in een netwerk", wat bedoelen ze daarmee?

Omdat connecties soms vervagen en mensen uit verenigingen verdwijnen, is het belangrijk dat je voortdurend contacten blijft leggen en extra mensen leert kennen. Bovendien moet je erop toezien dat de gelegde contacten onderhouden worden. Dat vraagt veel tijd en moeite, maar het loont.

Een goed middel voor het onderhouden van het netwerk dat het dichtst bij jouw Chirogroep ligt, is het organiseren van huisbezoeken. Op visite gaan bij de ouders van je leden helpt je bovendien vaak een stap verder. Vormt zo'n huisbezoek immers niet de uitgelezen gelegenheid om ook over iets anders dan de Chiro te praten?

Kan er iets fout lopen bij 'netwerking'?

Jammer genoeg wel. Zo kan de betrokkenheid van een netwerkpartner te groot worden: *men gaat zich moeien!* In zo'n situatie komt het erop aan om duidelijke afspraken te maken. Zo kun je afspreken dat 'buitenstaanders' wel suggesties mogen doen, maar dat de uiteindelijke beslissingen tijdens de leidingskring genomen worden. In bijzondere gevallen, zoals een bouwdoos, hevel je het beslissingsmandaat het best over naar een bouwcomité. Die werkgroep moet dan wel alle besluiten aan de leidingsploeg meedelen. Op die manier vermijd je dat de twee groepen gedurende de vaak vele jaren uiteengroeien.

Een andere mogelijke oorzaak voor het spaaklopen van contacten is negatieve publiciteit. Als veel mensen je groep kennen, betekent dit dat veel mensen ook over je groep praten. Mensen roddelen helaas graag over *schandaaltjes*. De vaak opgeblazen verhalen kunnen je goede naam schade berokkenen. Zo hoorde een rakkerleider, die het haar van zijn jongens kleurde met verf uit bussen van De Banier, in zijn dorp vertellen dat

het toch een schande was dat ze in de Chiro de jongens hun haar kleurden met spuitbussen. Hier is jammer genoeg vaak weinig aan te doen.

Een derde mogelijke oorzaak voor het verzuren van netwerkrelaties is *overbevraging*. Netwerkpartners kunnen te veel van je groep beginnen te verwachten: "die van de Chiro lossen dat wel op". Let op voor zulke situaties en reacties. De lastige opmerking "maar de Chiro doet dat toch al jaren" kun je counteren door te stellen dat er nu een nieuwe leidingsploeg is en dat die het recht heeft om nieuwe keuzes te maken. Het spreekt voor zich dat je dat best zo diplomatisch mogelijk aanpakt!

Zoveel valkuilen! Loont het dan allemaal wel de moeite?

Absoluut! Een stevig netwerk biedt zeker meer voor- dan nadelen. Alleen op je eiland is maar alleen. Bovendien vormen alle contacten die je legt met de 'buitenwereld' een enorme verrijking voor je groep. Loopt er een contact spaak, dan is dat jammer maar zeker niet onoverkomelijk. Trouwens, uit 'negatieve' ervaringen kun je veel lessen trekken.

NETWERK... EEN SUCCESVERHAAL?!

Hoe vertalen die mooie 'netwerktheorieën' zich naar de praktijk? Dubbelpunt legde een oor te luister en snorde voor jou enkele 'goede' voorbeelden op.



Proper met de VDAB?

Je hebt het vast ook al onderzocht: de Chirolokalen proper houden, is geen lachertje. Hoe vaak per jaar kom je er bijvoorbeeld toe om de ramen te kuisen? Soms zit het geluk echter aan jouw kant, zoals bij Chiro St.-Kristina uit Brustem. Chiroleider Pieter Hayen liep als student sociaal-agogisch werk stage bij de lokale afdeling van de VDAB. Hij merkte dat zij voor de cursus Professionele Schoonmaaktechnieken (PST) van de VDAB bijna dagelijks oefenden op het pas schoongemaakte VDAB-centrum. Toen heeft Pieter voorgesteld de cursus te laten doorgaan in het Chiroheem, want dat kan af en toe een grondige schoonmaakbeurt gebruiken. Ondertussen is het contractueel vastgelegd dat de Chirolokalen van Brustem ter beschikking staan van de VDAB-cursus Professionele Schoonmaaktechnieken. De leidingploeg heeft wel enkele schoonmaakdagen moeten overslaan, maar dat vinden ze helemaal niet erg.

Niet alleen de Chirogroep had voordeel bij de regeling. (Zeg nu zelf: hoe graag zou jij ook niet willen dat eens iemand anders de grote schoonmaak kwam doen in jouw Chiroheem?) Ook voor de VDAB-cursisten was het belangrijk om de Professionele Schoonmaaktechnieken te oefenen op een 'vuil oppervlak'. Op een proper raam zie je bijvoorbeeld niet of je wel grondig schoongemaakt hebt.

De PST-cursus wordt nu geleid door een nieuwe lesgeefster.

Zij is nog niet langsgeweest in het Chiroheem, maar van Chiro St.-Kristina mag de VDAB gerust nog langskomen. De lokalen waren altijd zeer proper en vooral de ramen blonken als nooit tevoren!

Chiro Sint-Pieter uit Turnhout 'Grabbelt' en 'Swapt'

Al enkele jaren krijgen kinderen en jongeren in Turnhout de kans om zich voor de prijs van € 4 bij de plaatselijke jeugddienst een Grabbel- (5-12 jaar) of Swappas (13-15 jaar) aan te schaffen. Daarmee krijgen ze korting op allerlei spel- en sportactiviteiten die tijdens de schoolvakanties georganiseerd worden. Oorspronkelijk werden de activiteiten uitsluitend door de jeugddienst van Turnhout in elkaar gestoken. Toen de verantwoordelijke daar van een voltijdse op een halftijdse betrekking overschakelde, klopte de jeugddienst aan bij enkele plaatselijke jeugdverenigingen. "Of zij geen Grabbel- en Swappasactiviteiten wilden organiseren?"

Chiro Sint-Pieter uit Turnhout, zag hierin een unieke kans om aan ledenwerving te doen en besloot op het aanbod in te gaan. Zo komt het dat die Chirogroep sinds een vijftal jaren zowat 1/3 van alle Grabbel- en Swappasactiviteiten in Turnhout in elkaar steekt. Concreet organiseert Chiro Sint-Pieter tijdens de schoolvakanties, in overleg met de jeugddienst, activiteiten die ook openstaan voor niet-Chiroleden. Het gaat hierbij niet enkel om typische Chiroactiviteiten, zoals bosspe-

len en knutselen, maar ook om uitstapjes naar het zwembad of bezoekjes aan plaatselijke middenstanders. Ook het jaarlijkse bivak wordt voor niet-leden opengesteld.

De Chirogroep zelf is bijzonder tevreden over dit initiatief. Via de Grabbel- en Swappasactiviteiten bereikt Chiro Sint-Pieter namelijk veel nieuwe leden. Bovendien heeft die schikking ervoor gezorgd dat de banden met de plaatselijke jeugddienst wat persoonlijker

geworden zijn. Hierdoor durft de groep bij eventuele problemen en vragen sneller bij die dienst aankloppen. Bovendien vormen de Grabbel- en Swappasactiviteiten voor de oudste Chiroleden een uitgelezen kans om aan preleidingsvorming te doen. Dat de activiteiten ten slotte een kleine duit in de Chirokas doen – de jeugddienst vraagt voor elke activiteit een kleine bijdrage – vinden ze bij Chiro Sint-Pieter mooi meegenomen.

Ook voor de Turnhoutse jeugddienst is het samenwerkingsverband voordelig. Sinds jeugdverenigingen helpen met de organisatie van de Grabbel- en Swappasactiviteiten kan ze namelijk heel wat van haar kostbare tijd in andere zaken stoppen. Bovendien hoeft de dienst voor de initiatieven niet langer een beroep te doen op betaalde krachten, wat financieel gezien zeker een voordeel is. Over een echte 'win-win-situatie' gesproken.

Het VerdraaiDe Wereld-internetspel

VOEL DE MACHT VAN DE MUISKLIK EN VERDRAAI DE WERELD!

BOUW JE EIGEN STAD UIT EN SPEEL MEE MET HET VERDRAAIDE WERELD-INTERNETSPEL **VANAF 11 MAART 2006!** KIES ZELF HOE JOUW STAD ZICH ORGANISEERT. LEKKER VETTIG OF NET NIET? JE STAAT ZELF IN VOOR DE GEVOLGEN!

- Woon je graag in het Noorden of verkies je het zonnige Zuiden?
- Hou je de inwoners van jouw stad happy?
- Vind jij cultuur belangrijk?
- Mogen de jongeren feesten?
- Draait alles gewoon om economie?
- Blijft het milieuvriendelijk en hou je het proper?
- Of ga je voor comfort en luxe zonder veel zorgen?

Geef je muis alvast wat krachtvoer, zoek een paar maten, verleid je leid(st)er en kruis 11 maart aan in je agenda. Want vanaf die dag kan je **8 weken lang** strijden om een paar **knalprijzen** die zullen worden uitgereikt op het festival Mano Mundo in Boom op zondag 14 mei.

Het VerdraaiDe Wereld-internetspel is voor alle (speel)vogels **vanaf 14 jaar**.
Registreren kan al vanaf 11 februari op www.verdraaiDEwereld.be !

Onthoud gewoon: keuzes hebben gevolgen! En meer nog, jouw beslissingen beïnvloeden de andere steden. Iedereen betaalt de rekening...

Week na week investeer je in je stad: scholen, ziekenhuizen, parken, windmolens, kerncentrales, jeugdhuisen, ... En je zal je stad zien groeien. Of net niet. Het is jouw keuze.

