

Ooit heel erg lang geleden hebben de Sloebri van Chiro Breendonk een boek geschreven over hun avonturen. Maar het is een speciaal boek. Enkel de sloebri mag het lezen. Daarom is het beschermd door een spreuk. Als je het raadsel kan oplossen en het juiste spel kan spelen, dan pas kan je het boek lezen.

Er was eens heel lang geleden een dorpje Breendonk genaamd. Diep diep in de grote sloeberbos leefde daar een boze heks. Alle ouders vreesden haar, want ze at graag kinderen op. Die bakte ze dan tot ze niet meer schreeuwden. Voorlopig kwam geen enkel kind levend terug.

Wie zoekt, die vindt. En roep je luid 'Kiekeboe' dan komt alles wat ooit verstopt was weer even uit, maar enkel als jij je ogen sluit.

Jot op een dag twee dappere sloebri zeiden: 'Nu is het toch potverdorie genoeg geweest! Wij willen terug in ons bos spelen zonder schrik te hebben van de boze heks.' Dus ze riepen al hun vriendjes bij elkaar om de heks in de val te lokken.

Daarvoor moesten ze snel en behendig worden.

En ze wisten ook dat de heks een kat had waar ze veel van hield. Konden ze die kat maar vangen, dan zou de heks wel naar hen luisteren.

Ze wisten ook van horen zeggen dat de heks veel spreuken kende. Ze kon je dronken maken en verblinden door slechts één keer te zwaaien met haar toverstok.

Ziezo, dat hadden ze onder de knie. Maar iemand merkte toen op: 'We kunnen toch niet zomaar haar huis bestormen?' Endus dachten de sloebri diep na. E moesten leren sluipen, want de heks mocht hen niet zien of horen aankomen. Gelukkig was de heks al een oude vrouw en zag ze niet goed, maar horen kon ze als de beste.

De toverstok van de heks was trouwens een heel erg krachtig wapen. Als ze ermee zwaait, ben je sowieso betoverd. Maar als ze stopt, moet je direct vechten tegen die betovering, want dan komt ze je pakken.

Nu was iedereen gerustgesteld. Maar het slimste sloebrimeisje stelde zich plots de vraag: 'Hoe gaan we ervoor zorgen dat de heks niet meer gemeen is tegen ons?' En alle sloebri dachten diep na. Ze wisten het antwoord niet. Weten jullie het?

Er kwamen heel veel goede ideeën naar boven, maar geen enkel idee was goed genoeg. Tot plots iemand zei: 'Als we de heks nu eens verkleden in een prinses? Dan gaat ze zich hopelijk ook zo gedragen.' En dat vond iedereen een goed plan.

Het plan was geslaagd. De heks at nooit meer kindjes op. Meer zelfs, ze trouwde met de boswachter van het sloeberbos.

Einde!